



Zingen



Gebed



Zingen



Zegen



Naar huis



Fijn dat je er was en tot de volgende keer!



Preek



Zingen



Stil gebed



Mededelingen



Votum en Groet



Zingen



Tien Geboden



# KERKBOEKJE

Hervormde gemeente Brandwijk

Van:

Datum:

Dominee:

## Fijn dat je er bent!

Elke kerkdienst worden dezelfde dingen gezegd of gedaan. Dat noemen we de liturgie of orde van dienst.

In de kerkboekjes zullen we steeds een onderdeel uitleggen.

### De Ouderling van dienst

De kerkdienst begint al in de consistorie. Dat is het kamertje bij de kerk waar de dominee, de ouderlingen en diakenen voor de dienst samenkomen. De 'ouderling van dienst' bidt daar terwijl wij de eerste psalm zingen. Daarna komt de kerkenraad de kerk binnen.

De ouderling van dienst gaat met de dominee naar de preekstoel en geeft hem een hand.

Hij geeft nu de verantwoordelijkheid van de dienst aan de dominee.

Aan het eind van de dienst geeft hij de dominee weer een hand en dan neemt hij de verantwoordelijkheid weer over. Ze gaan weer terug naar de consistorie en de 'ouderling van dienst' dankt daar.

Preek



Zingen

-----



Gebed



Bijbellezen

-----

-----

Dit staat in:

- Oude Testament
- Nieuwe Testament



Collecte



Zingen

-----

Preek



Wat vertelt de dominee?  
Kun je een paar dingen opschrijven?

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----