

# Kerkboekje

Thema van de dienst:  
'Zijn onze onbewuste zonden vergeven?'



zondag 25 oktober 2020  
Prop. A.A. Teeuw uit Ridderkerk



Hé, jij daar!

Fijn dat je ook deze morgen weer luistert naar de kerkdienst. Ben je lekker uitgerust na een weekje vakantie? Of moest je moeder je vanmorgen wakker maken?

Vandaag verteld de dominee ons meer over de **zonden**. Iedere avond bid je tot de Heere: 'Boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan'. De dominee preekt vanmorgen over zonden, waarvan je soms niet eens weet dat je ze doet! Huh.... Hoe kan dat dan? Luister maar... en schrijf, denk en doe vooral mee.



Deze psalmen zingen we tijdens de dienst:

- Psalm: \_\_\_\_\_
- Psalm: \_\_\_\_\_
- Psalm: \_\_\_\_\_
- Psalm: \_\_\_\_\_
- Psalm: \_\_\_\_\_



Voor deze mensen wordt er gebeden of gedankt:

---



---



---



---



---



---

**Opdracht:** Stuur in de aankomende week één van deze mensen een kaartje en/of kleurplaat.

**Bijbelgedeelte:** \_\_\_\_\_

**Dit gedeelte staat in het: Oude testament/Nieuwe testament**

De dominee verteld een voorbeeld over zijn zoon. Hij parkeerde zijn auto op een plek waarvan dacht dat het wel mocht. Toch kreeg hij een boete. Hij mocht daar dus niet parkeren, maar had het per ongeluk (onbewust) toch gedaan.

Moet hij de boete betalen, want hij deed het toch per ongeluk?

Wat vind jij? Waarom?



---

---

Wat zijn 'zonden' volgens jou? Schrijf of teken er voorbeelden van:

**Scan de code en bekijk  
het filmpje:**





Wat zijn onbewuste zonden?

---

---

Zijn zonden die je per ongeluk doet minder erg voor God?

---

---



## Het woordeloze boek – hoe vertel je het evangelie?

Ken je het boek zonder woorden? Het is een boekje met gekleurde bladzijden en zonder tekst. Toch vertelt iedere kleur ons iets belangrijks. Kijk maar ...



### Blz. 1 – GOUD

Deze kleur doet ons denken aan de Heere God, de koning die regeert. Hij woont in de hemel, daar is alles volmaakt. Goud, een kleur die schittert.



### Blz. 2 – ZWART

Deze kleur stelt de duisternis voor waarin wij leven. Iedere dag gebeuren er verkeerde dingen. De zonden brengt een scheiding tussen God en de mensen. Met de zonden passen wij niet bij de Heere, want hij is zuiver en rein. Denk maar aan die gouden kleur.



### Blz. 3 – ROOD

Jezus' Zijn bloed moest vloeien. Hij stierf voor ons aan het kruis, om de vergeving van zonden voor de mensen op aarde. Hij stierf, maar is opgestaan. Door dit kruiswerk kan al die duisternis die ons bij God vandaan hield, weggenomen worden.



### Blz. 4 – WIT

Zo kunnen we weer met God leven. Geloof dat Hij ook voor jouw zonden is gestorven. Heb spijt van je al je verkeerde dingen, en vertel ze tegen de Heere God. Ons duistere leven is geruild voor het witte, schone leven van de Heere Jezus



### Blz. 5 – GROEN

Het nieuwe leven waarin we gevoed moeten worden met het Evangelie. Om te groeien in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus. Zodat we meer op hem gaan leren en lijken. En daarbij blijft dat een jong plantje, aandacht en zorg nodig hebben.



**Maak jij thuis je eigen 'woordeloze' boek? Vertel aan de hand van je boekje aan andere kinderen en grote mensen de boodschap van het Evangelie.**

Iemand die in de Bijbeltijd een onbewuste zonden deed, moest daarna een geit offeren. Wat moeten wij doen?

Schrijf en/of teken het:

Ken jij het gebed: 'Ik ga slapen ik ben moe... Boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan...'. Zou de Heere naar dat gebed luisteren? Waarom denk je dat?

Schrijf en/of teken het:



Bidden = praten  
met God

Iedere dag met  
elkaar de Heere  
zoeken is fijn; Jij en  
Hij worden daar blij  
van.



Lukt het jou om de goede woorden in de puzzel te schrijven? Succes!



## Praten met God



### Horizontaal

- 2 Met gevoel vragen
- 4 Woorden die je zegt tegen God
- 7 Snel gebed
- 9 Zeggen dat je dankbaar bent
- 10 Goede wens die gelukkig maakt
- 11 Met respect

### Vertikaal

- 1 Zang om God te eren
- 3 Bankje om bij te knielen
- 5 Wat je vroeg, dat kreeg je
- 6 Tegenovergestelde van hoogmoedig
- 8 Aansprektitel voor God

**Aantekeningen bij de preek. Ik teken of schrijf het.**