



Hallo,
leuk dat je erbij bent!
WELKOM!

Wie zit er nu naast je?

Wie zit er voor je?

En weet je ook wie achter je zit?

Vraag anders gewoon even hun naam...

TERUGKIJKEN

IJ TELT MEE!



WEETTEKST

Ken je de tekst nog?

Hoe ver kom jij met het invullen?

Wie onder u wil worden, die moet uw

. Want ook de is niet

gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en

Zijn te geven voor velen.

Dit staat in Markus 10: 43b en 45.

Als je denkt aan Wie Jezus is en wat Hij doet... wat vond jij dan echt helemaal anders? Hoe maakt Hij 'alles andersom'?

Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer', dan is uw pleit beslecht;



Allesandersom



Zeggen

Zinggen

Gebed

Zingen

Preken

Zingen

Collecte

Bijbellesen

Gebed

Zingen

10 geboden

Zingen

Votum en Groet

Still gebed

Zingen

Mededelingen



Hersteld Gereformeerde Kerk Nederland

KERKBLAD

HET THEMA ALLES ANDERSOM

Heb jij weleens je kleren andersom aangetrokken?

- ja
- nee

Heeft iemand weleens tegen jou gezegd dat het andersom moet? Wanneer was dat?

JEZUS

het oude is voorbij; alles is nieuw geworden...

- Wat zou jij weleens andersom willen zien?
- alle verkeersborden andersom
 - een auto die andersom rijdt
 - iedereen loopt op z'n handen
 -

THEMALED vul jij de ontbrekende woorden in
alles andersom, alles ., keer het om.

Dat wat God bedacht, is meestal niet wat je
alles andersom, alles ., keer het om.

En al klinkt het ., geloof het maar:
God weet wat Hij doet en God is .!

De loon van God aan het kruis. Alles andersom.
De hoop was weg... het leek voorbij. Maar God draait alles om.

Jezus de dood. Alles andersom.
En nieuw voor jou en mij, want God draait alles om!



In Jezus' leven gaat, Alles andersom,
maar dat hoort bij het redningsplan dat
God, Zijn Vader heeft met de wereld.

Nieuw!

LEEF

het oude is voorbij; alles is nieuw geworden...

- Wie onder u belangrijk
wil worden, die moet Uw dienaar zijn.
Want ook de loon des mensen is niet gekomen
om gediend te worden,
maar om te dienen
en zijn leven te geven
voor velen.

Markus 10:42 en 45 (HSV)

